

KRATERET



Hjørring Gymnasium stx og hf

Redaktionen

Medlemmer:

Rosanna Viktoria Lindof, 3.u

Celine Frederiksen, 3.u

Chili Johansson, 2.p

Maja Toft Høm, 2.l

Magnus Bak, 1.m

Cecilie Margrethe Nielsen, 1.m

Ida Brix Ejstrup, 1.m

Maya Nellemann Hansen, 1.p

Laura Skjerbæk, 1.p

Ida Galsøe, 1.a

Markus Isingoma Christensen, 1.l

Mathias Kyed Folsted, 1.b

Dette er Krateret: Hjørring gyms skoleavis, hvis du troede det var BT, så tog du fejl.

KRATERET

I tidernes morgen – den 18. november 1911 – blev der på Hjørring Gymnasium stiftet en vis elevforening ved navn Thule. En forening, hvorfra ideerne til storhedsbladet Krateret opstod. Kraterets præcise fødselsdato er gået tabt i arkiverne, men legenden fortæller dog, at bladet, efter mere end 60 år, pludselig gik i opløsning. Det varslede om en farlig og sørgelig tid for eleverne på Hjørring Gymnasium... Men frygt ikke medstuderende! I dag er Krateret tilbage for at fylde det sorte hul i jeres hjerter. Og det er lige meget, hvem du er, for, som Kraterets græske betydning – blandingskaret – så smukt beskriver, er dette blad redskabet, hvis formål er at blande alle skolens organer.

Har du noget, som SKAL med i den næste udgave af skoleavisen????

Så har du muligheden nu!!

På biblioteket hænger der en megasej postkasse, som bare venter på jeres gode idéer!!

Vi tager imod alt fra dårlige jokes og sjove historier til fede artikelideer og spændende historier

Eller vil du gerne bare brokke dig over en stavfejl i bladet? Så tager vi også gerne imod brok

Kontaktpersonerne er Maya Nellemann Hansen og Cecilie Margrethe Nielsen (fra 1.p og 1.m)



Råd til stjernetegnene til 2021



Skytten: I 2021 burde du udforske nye ting, som du har på din liste. En ting, du også burde påbegynde i det nye år, er mere selv kærlighed. Vær der mere for dig selv og fokuser mere på at gøre dig til en bedre version af dig.

Skorpionen: I 2021 burde du sætte dine forventninger til dig selv ned. Der er ingen, der kritiserer dig. Du behøver ikke at kritisere dig selv. Arbejd på at bryde dine mure ned og være ærlige med dine følelser.

Tvillingen: I 2021 burde du arbejde på at blive bedre til at være alene. Det gør ikke noget, at du ikke altid har nogen at snakke med. Udover det burde du forsætte med at være en person, som er nede på jorden.

Vægten: I 2021 burde du arbejde på at blive bedre til at være alene og blive bedre til ikke at være så hård mod dig selv! Du gør det så godt, du kan. Der er ingen grund til at gøre det hårdere for dig selv.

Jomfruen: I 2021 burde du blive bedre til ikke at gemme dine følelser. Det er okay ikke hele tiden at være glad. Forsæt med at være en god ven for andre og stræbe efter, hvad du ved, du fortjener!

Fisken: I 2021 burde du lægge mere mærke til din emotionelle side og ikke prøve at undskylde for dem! Dine følelser er fair, og dem burde du ikke gemme. Udover det ville det være en god ide at lade være med at rode med fortiden.

Vandmanden: I 2021 burde du forsætte med ikke at tage nogen bullshit. Forsæt med ikke at være afhængig af nogen og bliv ved med at gøre, hvad der er bedst for dig.

Stenbukken: I 2021 burde du blive bedre til at kommunikere dine følelser. Du behøver ikke at holde dem inde og fremvise, at alt er okay. Du behøver heller ikke at være så hård mod dig selv. Du gør det fremragende. Forsæt med at sætte mål for dig selv!

Løven: I 2021 burde du blive bedre til at ikke at blive besiddende over mennesker. Få styr på din utålmodighed og din egoisme. Selvom det er godt at have selv kærlighed, burde du i nogle tilfælde tænke på andre end dig selv. Forsæt med at være uafhængig af andre og nyd dit eget selskab.

Krebsen: I 2021 burde du arbejde på din emotionelle side og ikke presse den ned. Det er helt okay ikke at være okay. Forsæt med at hjælpe andre af fri vilje og at være den person, man kan komme til med problemer!

Vædderen: I 2021 burde du forsætte med at finde nye projekter at lave, men du burde også arbejde på at holde dit temperament nede, når ting ikke går din vej. Sådan er det bare. Forsæt med at gå efter, hvad du ved er dit.

Tyren: I 2021 burde du forsætte med at være en person, man kommer til. Forsæt også med at være energisk og en man kan stole på! Du burde i 2021 arbejde på at være mindre stædig og acceptere, at tingene er som de er.

Grådder

1.

Hvad bliver mere vådt, jo mere det tørrer?

2.

Der er 30 passagerer i bussen. 19 står af ved første stoppested, 6 ved det andet og 2 mere ved tredje stoppested. Hvor mange mennesker er der tilbage på bussen?

3.

Du kommer til en kold vinterhytte og finder ud af, at du kun har en tændstik. I hytten er der en pejs, en petroleumslampe og et stearinlys. Hvad tænder du først?

4.

Hvorfor kan man ikke tage et billede af en mand med et træben?

5.

Forestil dig, du er i et mørkt rum. Hvordan kommer du ud af det?

7.

Der var et træ med fire æbler. En dag kom præsten, præstens datter, degnen og degnens kone forbi. De tog alle et æble hver, men der var stadig et æble tilbage. Hvordan kan det lad sig gøre?

6.

For mere end 100 år siden overleverede en alkymist en flaske til en daværende konge. Flasken indeholdt en væske, der var så farlig, at den øjeblikkeligt ville opløse alt, den kom i berøring med. Hvordan vidste kongen, han løj?

1. En chokoladegar
2. Manden er dværg og kan ikke nå knapperne
3. I går, i dag og i morgen
4. 2. pladsen
5. Personerne er en farfar, en far og en søn
6. 3 strømper. Uanset hvilken farve den tredje strømpe måtte have, vil dens farve matche med mindst en af de første to strømper

8.

Hvad er cirka 15 centimeter langt og kan gøre en kvinde tyk?

9.

En mand bor på 12. etage, tager elevatoren ned i p-kælderen hver dag og kører så på arbejde. Når han har fri, kører han ned i p-kælderen igen. Derefter tager elevatoren op til 7. etage og går resten af vejen til 12. etage. Kun hvis en anden person kører med i elevatoren, tager han den til 12. etage. Hvorfor?

10.

Kan du nævne 3 dage i træk? Du må ikke bruge ordene mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag.

11.

Du er med i et kapløb. Lige inden målstregen overhaler du personen der ligger på 2. pladsen. Hvilken placering har du nu?

12.

I en skuffe i et helt mørklagt lokale ligger der 12 røde strømper og 12 sorte strømper. Du kan hverken se eller mærke forskel på de røde og sorte strømper i skuffen. Hvor mange strømper kan du nøjes med at tage med dig ud af lokalet, hvis du skal være sikker på at komme ud med et par der matcher i farven?

13.

To fædre og to sønner er på fisketur. Hver person fanger en fisk. I alt er der fanget 3 fisk. Hvordan kan det gå til?

7. Et håndklæde
8. 4. Husk chaufføren
9. Tændstikken
10. Man kan ikke tage et billede med et træben
11. Du stopper med at forestille dig det
12. Flasken blev ikke opløst af væsken
13. Præstens datter er degnens kone

Vores verdenskendte kantine

Kantinen er nok de fleste elevs yndlingssted at tilbringe deres dyrebare spisepauser. Den er kendt verden over for sine gode madretter og det glade personale. De fleste har nok smagt kantinenes lækre kyllingenuggets eller kantinenes lækre kebabmix. Dimitri indrømmede endda selv i vores interview med ham, at hans yndlingsret også er kyllingenuggets og kebabmix. Han afslørede endda også, at kantinepersonalet af og til ”smager det til”, inden de serverer det. Kantinepersonalet består af i alt fem fantastiske ansatte, som alle arbejder hårdt for at tilfredsstille elevernes store krav og forventninger til kvaliteten af deres middag. Kantinepersonalet har selvfølgelig nogle tilbudspakker. Det er dog ikke sikkert alle kender til dem. Dimitri afslørede, at man i

kantinen kan spare 2 kr. ved at købe 2 pizzaer. Derfor er det en god idé at købe pizza sammen med en ven. Man kan også få tilbud ved at købe en pizza/sandwich og en sodavand over den ny lanceret app - KANPLA.



De fleste elever kender nok allerede til disse pakketilbud. Dimitri ville ikke afsløre om smigrende komplimenter kunne være med til at få prisen lidt ned, men han benægtede det heller ikke.

Kantinen er et sted, hvor alle er velkomne, og en af Dimitris yndlingsting ved at arbejde på skolen er, at han dagligt møder og snakker med de mange

forskellige elever. Han har ingen yndlingselev men, han afslørede dog, at han ikke er den største fan af ham drengen i den røde trøje, der en gang imellem forsøger at betale med Euro – *(DISCLAIMER: ikke et ægte citat fra Dimitri)*. Dimitri er glad for alle eleverne, og eleverne er en af de største grunde til, at Dimitri elsker at arbejde på Hjørring Gymnasium.



Hele skolens Dimitri

Dimitri er gymnasiets kantineleder.

Dimitris holdning til frugter

Da vi spurgte Dimitri om hvilken frugt er hans ynglings, gav han et meget bredt svar. Dimitri elsker nemlig alle frugter og kan ikke bare vælge en. Dog kunne han indskrænke svaret til *frugter fra syden*.

Hvad lavede Dimitri inden han blev skolens mad gud?

Inden Dimitri landede jobbet som kantineleder var han køkkenchef hos en hotelkæde. Heldigvis satte gym et jobopslag op, hvor Dimitri sendte sin ansøgning tilbage, og cirka to dage efter havde han fået jobbet.

Hvem Dimitri var da han gik i skole

Efter hans egen beskrivelse var han en såkaldt *bølle med gode karakterer*. Om dette kun galte da han var lille eller om det også fulgte ham op igennem kokkeskole-gangene, må I selv spørge ham om.

Dimitris yndlingselev

Dimitri fortalte os han ingen yndlingselev har, da han elsker hvor forskellige alle er og ikke mindst hvor søde. Det er bl.a. også det som han elsker ved at arbejde på et gymnasium.

Dimitris anbefalinger

Dimitri har ikke nogen specifikke anbefalinger, da han synes at al maden kantine smager godt eftersom størstedelen også er lavet helt fra bunden. Selvom han ingen anbefaling giver, så kan han selv bedst lide kebab og nuggets.

Det danske olieeventyr stopper i klimaets navn. Men er det nok?

Den 3. december meddelte regeringen af al olieudvinding vil stoppe i danske farvande. Er det en historisk aftale eller ren symbolpolitik? Og hvorfor har politikerne lavet en kovending vedrørende spørgsmålet om Nordsøolien?

Velfærdsstaten og danskernes selvforståelse

Vores lille nations olieeventyr startede, da A.P Møller købte retten til at lede efter olie og naturgas i Nordsøen. Prisen var et symbolsk beløb på kun 40 kr. Tyskland havde for nyligt fundet olie i havet nær Holstein, og Danmark ville sikre sig sin del af kagen. Det ledte til at Prins Henrik, i 1972, symbolsk åbnede slusen på et dansk tankskib. Olieindustrien skulle vise sig at være en lukrativ forretning for Danmark. En industri, der samlet har skudt 541 mia. kroner i den danske statskasse og finansieret vores velfærdssamfund. I årtier var Nordsøolien en del af Danmarks nationalidentitet, og det har aldrig været på tale at stoppe udvindingen. Så sent som i 2018 indgik den daværende borgerlige regering, sammen med DF, Socialdemokratiet og De Radikale, en aftale om at forlænge olieboringerne frem til 2056. Men alt dette skulle snart ændre sig.



Prins Henrik indvier det danske olieeventyr

Historiens vingesus

2019 blev et historisk år for klimabevægelsen. Rundt omkring i verden gik folk på gaderne i protest. De krævede handling fra politisk side. Folketingsvalget i 2019 blev et decideret klimavalg. Alle partier blev tvunget til at have en ambitiøs klimapolitik, hvis de ville tages seriøst. Efter valgkampen stod vi med en socialdemokratisk regering. En regering, der havde brandet sig selv på at være grøn. I slutningen af 2019 kom regeringen så med en klimalov. Danmark skulle være et CO₂-neutral land i 2050.

Et åbenlyst problem

Danmark skulle altså være CO₂-neutral i 2050. Men hvordan kan vi så have givet tilladelse til olieboringer helt ind i 2056? Det fik vi så svaret på den 3. december. Det kan vi heller ikke. Den såkaldte 8. udbudsrunde, der tillod olieboringer indtil 2056, er nu officielt fortid. Det danske olieeventyr stopper i 2050. Men gør det nogen stor forskel?

Symbolikken er vigtigst

I den danske klimalov står der skrevet, at Danmark skal være et forgangsland indenfor klimaområdet. Men at være EU's største olieproducent og samtidig være et forgangsland går ikke hånd i hånd. Derfor er symbolikken i loven det vigtigste. Det siger klimarådets formand, professor Peter Møllgaard, altså manden, der opfordrede regeringen til at stoppe i 2050, i et interview med *Dagbladet Information*. Globalt set gør vi kun en lille forskel, da andre lande blot vil sætte olieproduktion op. Oveni dette kommer det faktum, at flere store selskaber har droppet jagten på olie i Nordsøen, da der sås tvivl om hvor meget olie, der reelt er tilbage i Nordsøen. Så stiller man det kynisk op, var der ikke andet regeringen kunne have gjort.



Sat i perspektiv

“Den rigtige nyhed her er, at Danmark åbenbart vil blive ved med at udvinde fossile brændstoffer i yderligere tre årtier. For os børn er det ikke den ”gode nyhed”, som nogle folk tror, det er. Vi er i en klimakrise. Handl efter det”. Sådan skrev Greta Thunberg på Twitter om nyheden. Ifølge hende er beslutningen langt fra ambitiøs nok. Og selvom forskerne er enige om, at Danmarks stop af olieudvinding, ikke vil gøre den store forskel, så var beslutningen aldrig blevet truffet for blot tre år siden. Folkestemningen er vendt.

Kend din lærer: Anne Mari Borchert

Ynglings frugt:



Annes oplevelser på skolen:

Anne har ikke arbejdet på gymnasiet i særlig lang tid men hun har oplevet nogle bemærkelsesværdige ting. Hun siger, at elever selvfølgelig ikke altid er søde, men generelt er det dejligt for hende at undervise. Den bedste oplevelse, hun har haft, var, da hun stod foran tavlen og viftede med armene i mindst en halv time ”Er timen allerede gået? Det følte som 5 minutter”, sagde l.a.

Annes Grillede frugtsalat:

Anne har aldrig smagt denne frugtsalat, den indeholder bare hende yndlingsfrugt, så vi kan ikke love at Anne rent faktisk endorser denne frugtsalat.

Du skal bruge:

1kg blandet stenfrugter
(blommer, abrikoser og ferskner)

Til cremen:

2dl piskefløde
2 æggeblommer
1 vanilje stang

1 spsk. honning

Til severingen:

50 g usaltede pistacienødder

2 spsk. flydende honning

Kernerne fra et granatæble.

Sådan gør du:

Put kernefrugterne i oven på grill, til de er godt grillede. Pisk dernæst cremen sammen, og put topping og cremen ovenpå frugten



Annes digtsamling

Da Anne var ung, kunne hun rigtig godt lide bøger, og hun havde en lille drøm om at blive forfatter. Hun er faktisk også forfatter, for sidste år udgav hun en hel digtsamling ved navn ” Vidunderligt glitrende” i det litterære tidsskrift ”Hvedekorn”. Denne digtsamling handler om American next topmodel, og hvis I vil høre mere om det, så kan I jo altid kontakte Anne:)

Anne og instagram

Når Anne ikke arbejder eller skriver digte, så bruger hun sin fritid på sin instagram. For Anne er faktisk en lille bitte smule instafamous. Lige nu har hun 539 følgere. Men frygt ikke, Anne fortalte, at hun stadig vil fortsætte som lærer på skolen, selv hvis hun havde nok følgere til at leve af det. For hun syntes det er



Hvis du er heldig nok til at få lov at følge Annes instagram, kan du opleve en masse forskellige ting. Alt fra mad og selfies til seriøse debatter som denne:



Vi har undersøgt sagen og fundet svar. Ifølge Savatores old fashioned pizzeria, er tomatsovsen den vigtigste ingrediens i pizza. Soksen kommer ikke fra dåsetomater men fra friske tomater og krydderier. Det er vigtigt, at det er friske krydderier, ikke tørrede. Denne debat stammer fra det den største diskussion inden for pizza: om en pizza med ananas kan kaldes en italiensk pizza.



Savators udtaler ” You may be surprised to find that small discs of thinly sliced pepperoni aren’t on the [menu](#) at an authentic Italian pizzeria. Instead, a generous portion of prosciutto, large chunks of mozzarella, a variety of hand-picked herbs and greens such as rosemary, basil, arugula, and capers. Eggplant, garlic, and green peppers are also popular Italian choices for pizza toppings.”. Altså kan Annes Pizza nok ikke kaldes for en traditionel italiensk pizza, men det er langt fra udelukkende pga. siracha sovsen. Ananassen og den ternede skinke er meget større forbryder i italienernes øjne. Det er vigtigt at huske, at Anne aldrig kaldte sin pizza italiensk, men plot spurgte om folk ville have hot sovs på den, og til det spørgsmål svare man ja.

Annes gymnasietid

Da Anne gik på gymnasiet, var hun en pligtopfyldende lille bogorm. For jer, der har Anne, kommer det nok ikke som noget chok. Hun sad ofte med en bog i hånden, og når hun blev stresset, som ville ske for en flittig elev som hende, ville hun læse en bog.

På trods af at hun normalt var så dygtig og flittig har hun også lavede nogle ups’ere i sit gymnasie-liv. Til et SRP-vejledere møde måtte hun indrømme, hun ikke havde læst den bog, som hun skrev om, men blot havde set serien, som er baseret på bogen, hun skulle have læst. Så Anne kunne også være lidt af en badboy.



Hvad ville Anne efter gymnasiet?

Anne var ikke sikker på, hvad hun ville efter gymnasiet, men hun kunne altid lide at læse og tænkte på at blive forfatter, noget hun også har lykket med. Hun endte dog med at studere latin, og derefter blev hun lærer.

Annes oplevelser som lærer

Anne ser meget ung ud (ligesom Casper fra sidste måneds blad), så hun har også oplevet at blive forvekslet med en elev. Det skete sidste år, da hun stod med sin afgangsklasse, og en mor spurgte ind til Anne, og hvilken klasse hun så gik i.

Gode råd til elever?

Hvis du er en stresset elev, siger Anne, det er en god ide at fokusere på det, man interesserer sig for ”Hvis man for eksempel rigtigt godt kan lide kemi, skal man bruge flere kræfter på kemi”. Dette er noget Anne selv meget brugte meget. Da hun elskede de mere humanistiske fag, lagde hun flere kræfter i dem. Hun siger også, at det er en god ide at finde noget, der beroliger en, når man er stresset. For hende var det at læse en bog.

Yndlingstype-elev?

Anne siger, at hun elsker en elev der stiller mange interessante spørgsmål og som følger med i timen. Især de aktive elever er Anne meget glade for. ”En elev der tør snakke, er de bedste” udtaler Anne som en tidligere elev, der ikke turde snakke så meget og derfor selv var meget stille i timerne.

Som man kan se på dette billede, så har Anne altid haft den samme fantastiske stil. Dog har hun mistet hendes fantastiske kicks til vokseværk:/



Mette Frederiksen

Som de fleste af jer nok, ved havde vi d. 26. november besøg af statsministeren Mette Frederiksen, hvor vi var så heldige at stille hende et par enkelte spørgsmål.



Mette og frugt

Mette Frederiksen virkede meget overrasket, da vi stillede vores meget dybdegående spørgsmål. Og især det vigtigste: hvad hendes yndlingsfrugt er.

Det tog hende også et par minutter, før hun kunne svare, og hun vendte sig mod de andre journalister for at fortælle, at vi var dem med de sværeste spørgsmål. Men nu sidder i nok og tænker "hvad er Mette Frederiksens yndlingsfrugt?" og hvis du ikke har gættet det på billederne i bunden af siden, så skal vi nok skære det ud i pap.



Det er bare en helt almindelig appelsin, hvilket for os var meget overraskende, da vi havde forventet, at hun var mere en mangotype.

Nogle elever fik chancen for at snakke med Mette i 10 minutter, hvor de snakkede om, hvordan onlineundervisningen havde påvirket os elever på Hjørring gymnasium. En af dem var Marius, som går i 2.m Da vi senere fortalte ham, hvad Mettes yndlingsfrugt, er virkede han næsten lige så skuffet som os. Hans egen yndlingsfrugt er banan "fordi det er nemt", og hvis man går efter effektivitet, må vi give Marius ret i, at appelsin bestemt ikke ligger højest på den liste.

Mettes gymnasietid

Mette Frederiksen mener selv, at hun var en festglad gymnasieelev, selvom hun godt kunne lide at gå i skole, så var festerne en stor del af det. Da hun sagde det, opdagede hun hurtigt, at hun faktisk stod og flexede på os, som lige for tiden er meget festfattede. Hun skyndte sig derfor også hurtigt at sige, at hun derfor godt forstod, hvor træls en situation vi unge sidder i.



VIDSTE DU AT?... - LGBTQ+ FLAG EDITION

Det biseksuelle flag

Det biseksuelle signaturflag blev designet af Michael Page i 1998 for at give det biseksuelle samfund sit eget symbol, da mange biseksuelle ikke vibede lige så meget med regnbueflaget. Han havde til formål at øge synligheden af biseksuelle, både i samfundet som helhed og inden for LGBT-samfundet. Det første biseksuelle flag blev afsløret på BiCafes første-jubilæumsfest den 5. december 1998.



Page tog farverne fra et eksisterende biseksuelt symbol og gav det sit spin og sagde:



”Ved designet af Bi Pride Flag valgte jeg farverne og overlappingsmønsteret for symbolet 'bi angels' ”.

Som Robyn Ochs, redaktør af Bostons "Bi Women Quarterly" har forklaret, blev Bi angles, eller biseksualitetstrekkanterne, oprindeligt oprettet til Boston Bi Woman's Community. Designet startede med den ikoniske lyserøde trekant og tilføjelse af lavendel og blå.

Page beskriver betydningen af det lyserøde, lavendel og blå flag som dette: "Den lyserøde farve repræsenterer kun seksuel tiltrækning til det samme køn (homoseksuel og lesbisk). Den blå repræsenterer kun seksuel tiltrækning til det modsatte køn (heteroseksuel) og den resulterende overlappende farve lilla repræsenterer seksuel tiltrækning til begge køn (biseksuel).

Page beskriver også flagets betydning dybere og siger "Nøglen til forståelsen af det biseksuelle prideflag er at vide, at den lille del af farverne blandes ubemærket ind i både den lyserøde og blå, ligesom i den 'virkelige verden', hvor biseksuelle mennesker blandes ubemærket ind i både homoseksuelle/lesbiske og straight samfund.

Krateret

Hjørring gymnasium stx og hf